



Χώμα και μπάνιο μαζί!

Έναν διαφορετικό προορισμό επιλέξαμε στην τελευταία μας χωμάτινη εκπαιδευτική εκδρομή. Αυτή

Κι έτσι, ξεκινήσαμε από τις Αφίδνες, για να καλύψουμε τα 200 χιλιόμετρα που μας χώριζαν από τον προορισμό μας. Πατήσαμε αμέσως χώμα, περάσαμε από την Ιπποκράτειο Πολιτεία στις παρυφές της Πάρνηθας, από τον Άγιο Μερκούριο για να φτάσουμε Αυλώνα, και από εκεί, να συνεχίσουμε από την πίσω πλευρά του βουνού. Στο Βούντημα, είχαμε ήδη καλύψει μέρος της διαδρομής, είχαμε δείξει πράγματα στους αναβάτες ώστε να οδηγούν πιο ξεκούραστα, και συνεχίσαμε για τις Ερυθρές. Από εκεί, στον Κιθαιρώνα, και μετά στα Βίλια, για καφέ και γλυκό. Το πρώτο σκέλος της διαδρομής έληξε στον καφέ, και οι υπόλοιποι αναβάτες συνεχίσαμε στον Πατέρα, για να δούμε από ψηλά την Ψάθα και το Αλεποχώρι να μας περιμένουν. Κατεβήκαμε παραλιακά, για να συνεχίσουμε στα Γεράνεια, αλλά τελικά, έχοντας διανύσει ήδη 120 χιλιόμετρα διαδρομής, επιλέξαμε να κινηθούμε παραλιακά, γνωρίζοντας παραλίες που έχουν δύσκολη πρόσβαση ή μέσω θαλάσσης.

Μας κέρδισε μία ανάμεσα στον Σχοίνο και τα Στραβά, στην οποία απολαύσαμε το μπανάκι μας σε πεντακάθαρα νερά, υπό τον ίσκιο των πεύκων που κατεβαίνουν χαμηλά. Και μετά, συνεχίσαμε ξανά την βόλτα μας, πάλι από χώμα, μέχρι την Μυλοκοπή, όπου και τελειώνει και τυπικά η διαδρομή. Η κατάβαση στην Μυλοκοπή ήταν δύσκολη, τα 4x4 είχαν αγριέψει αρκετά τον χωματόδρομο, αλλά οι Adventure αναβάτες κατέβηκαν με άνεση και πάτησαν τους τροχούς τους στην άμμο.

Επειτα, η ανάβαση ήταν μεγαλύτερο παιχνίδι, το οποίο αύξησε και η όρεξη μας για το επόμενο επίπεδο. Λίγα χιλιόμετρα μετά, στα Πίσια, τελειώσαμε την χωμάτινη εκπαιδευτική εκδρομή μας έχοντας γεμίσει εικόνες, έχοντας περάσει όμορφα μία ολόκληρη ημέρα, με οδήγηση, συμβουλές, μπάνιο αλλά και καλό φαγητό.

{yoogallery src=[/images/stories/taxidiotika/2014/milokopi/] width=[100]}